

## Sporen van dopers in de Palts

door Lydia Penner

Twintig Nederlandse en evenveel Duitse liefhebbers van geschiedenis volgden doperse sporen in de Palts van 12 tot 14 mei. Onder de algemene leiding van Astrid von Schlachta, directeur van de Mennonitische Forschungsstelle en docent aan de Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen (Universiteit Hamburg), reden wij vanuit Worms langs glooiende velden in vele kleuren groen en geelbloeiend koolzaad naar de Weierhof, Enkenbach, de Messerschwanderhof, Biebelnheim en de Kohlhof.



< Het gezelschap voor de kerk in Weierhof

Dag 1

Wij begonnen in Worms. [LEES MEER](#)

Dag 2

De volgende dag bracht een gehuurde bus het gezelschap naar de Weierhof. [LEES MEER](#)  
Gesterkt door de *Kaffee und Kuchen* reden wij verder naar Enkenbach. [LEES MEER](#). Daarna voerde de bus ons naar de Messerschwanderhof bij Otterburg, een biologische boerderij. [LEES MEER](#)  
De dag werd afgesloten met een wijnproeverij bij het Weingut Schönhals in Biebelnheim. [LEES MEER](#)



Weingut Schönhals. De wijnen worden aangedragen



de gasten aan tafel

Dag 3

interieur kerk van Kohlhof>

Zondag reden wij op eigen gelegenheid naar de Kohlhof, om daar de kerkdienst te vieren met de plaatselijke Mennonitengemeinde.

[LEES MEER](#)



Wij hebben, naast de Joodse begraafplaats in Worms, twee begraafplaatsen van mennonietengemeenten bezocht, op de Weierhof en op de Kohlhof. Daar zie je naast een paar Duitse namen zowel Zwitserse als de Nederlands-klinkende West-Pruisische namen. De jaartallen geven ook iets aan van de geschiedenis van dopers in die plaats.

De Mennonitische Geschichtsverein en de gemeenten bereiden zich al voor op de viering van 500 jaar doperdom in 2025. In 1525 nam een aantal volwassenen afstand van de staatskerk in Zürich door zich te laten dopen. Hiermee wordt het officiële begin van het Zwitserse doperdom gemarkeerd.

Al met al was het bezoek aan de Palts niet alleen zeer leerzaam maar ook heel plezierig. Het was prachtig weer en wij werden super-gastvrij ontvangen! Meteen was het: "Zeg maar *du* – als mennonieten spreken wij elkaar met *du* aan."

Lydia Penner, Den Haag