



**NAAM:** Marie (Mies) de BOER (1907-1990)

**PERSONALIA**

geboren: 9 oktober 1907

overleden: 3 maart 1990, te Landsmeer

partner:

familie:

**OPLEIDING**

proponent: 23 juni 1931

overig:

**PORTRET:** Doopsgezind Jaarboekje 1991, p. 12; en Algemeen Doopsgezind Weekblad 17 maart 1990

**LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies**

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
predikant	Staveren	4	sep	1932	-	6	aug	1939
predikant	Staveren, combinatie met Molkwerum	11	sep	1932	-	6	aug	1939
predikant	Vlissingen	3	sep	1939	-	21	aug	1960
predikant	Amsterdam	4	sep	1960	-	15	okt	1972
predikant	comb. met Den IJp-Landsmeer	28	aug	1960	-	1	okt	1972

**PUBLICATIES**

**BOEKEN**

- Van de oevers van de Thunersee naar Sappemeer / herdruk van Tijdschrift voor Geschiedenis / 1955 (SK 1747)
- Bijbelcursus over het Lucas-Evangelie; voor gebruik in de gemeenten, voor bijbelkringen, jongerenkringen en voor zelfstudie / Doopsgezinde Commissie voor Bijbelstudie / ca. 1943 (SK 6053)
- Wie is toch deze? / z.p. / 1956 (SK 6133)

**ARTIKELN**

- Uit de Bijbel: Mattheus 9-10 / ADW / 30 dec. 1950 en 20 jan. 1951
- Uit de Bijbel: Openbaring 1-2 / ADW / 14 en 18 juni, 12 juli 1952
- Uit de Bijbel: Philippenzen 1 en 2 / ADW / 25 april en 16 mei 1953
- Omgang met de Bijbel: Marcus / ADW / 18 jan. – 22 maart 1958)
- De zondag, mede-auteurs E.H.B. en H. Woelinga-Rodbard / Fundament en Bouwstenen / 1 nov. 1958 (SK 8105)

**OVERIGE BIJZONDERHEDEN**

- Ds De Boer werkte graag met jonge mensen. In Staveren/Molkwerum ontstonden twee jeugdclubs en één jongerenkring, in Vlissingen zaten er 200 kinderen op de zondagschool!
- Op haar initiatief ontstond de Kerst Kom Er In in de Singelkerk, die nog steeds bestaat, met in de wintermaanden als uitvloeisel daarvan een Open Huis.
- Ook was zij jarenlang voorzitter van de commissie voor maatschappelijke zorg in de VDGA.

- Daarnaast was ds De Boer actief in een Amnesty groep waarvoor ze veel vertaalde en brieven verzorgde.
- Samen met A.H.A. Bakker zat ze in de redactie van de Brief van de Doopsgezinde Vredesgroep.
- Beviend was ze met kunstenaar-pater Omer Gielgiet, die een mooie christofoor maakte van pijnboomhout voor haar 80<sup>ste</sup> verjaardag. Deze staat nu in de Vermaning in Den IJp-Landsmeer.
- Bijna 20 jaar woonde Mies in een aanleunwoning in het Menno Simonzhuis te Amsterdam, waarvan ze vanaf het begin betrokken was bij de oprichting. Ze vertrok amper een jaar voor haar overlijden naar een huisje in Landsmeer.

## BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Doopsgezind Jaarboekje 1991 (I.M. door B. Stenvers-de Boer)	85					1991	p. 12-14	p. 12
Algemeen Doopsgezind Weekblad	45			17	03	1990		