

portret  
(nog)  
niet  
beschikbaar

**NAAM:** Jan Dionijs DOZY (1892-1965)  
**PERSONALIA**  
geboren: 25 april 1892, te Leiden  
overleden: 30 juli 1965, te Barchem  
partner: gehuwd met Henriëtte I.C. de Stoppelaar  
familie:  
**OPLEIDING**  
proponent: 1922  
overig: promotie 26-9-1933  
**PORTRET:**

### LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
predikant	Terschelling	17	sep	1945	-	13	feb	1926
predikant	Leeuwarden	28	feb	1926	-	14	mei	1933
predikant	Amsterdam	28	mei	1933	-	29	apr	1956

### PUBLICATIES

#### BOEKEN

- [Bijbelstudie : handleiding bij het persoonlijk of gemeenschappelijk bijbellezen](#) / N.V. drukkerij en boekh. v.h. G. Taconis / [1931] [delpher]
- [Het feminisme als zedelijk vraagstuk](#) (proefschrift) / Amsterdam H.J. Paris / 1933 [delpher]
- [Naar de diepste werkelijkheid : tot beter verstaan der Evangelie-verkondiging](#) / Amsterdam H.J. Paris / 1938 [delpher]
- Het ambt van Christus / Daamen / 1942
- Wijsheid van dwazen / Ten Have / 1958

#### TIJDSCHRIFTEN

- De algemeene Gemeentedag te Elspeet, met Johan Grootes en Lottie Wijt / Brieven XII / 1929 (SK 3444)
- Dient God in alles / Vrijzinnige Godsdienstprediking XXIII / 1928 (SK 7521)
- Het roepen om God; Psalm 42:2 / Doopsgezind Jaarboekje 1928 / 1928 (SK 7522)
- Blijdschap in den hemel (Lucas 15:7 / Overdenkingen XLI / 1933 (SK 7640)
- Leven met God; Handelingen 16:6-10 / Doopsgezind Jaarboekje 1937 / 1937 (SK 7732)
- Naastenliefde nu / brieven XXIII / 1940 (SK 7783)
- Wat is Doopsgezind zijn? / Brieven XXIII / 1940 (SK 7784)
- De grond van ons geloof in onze Broederschap / Stemmen uit de Doopsgezinde broederschap / 1957
- Secte en Kerk / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1953
- Plaats en functie van de bijbel in onze Broederschap, met H.C. Valetton en J. van der Hoeven / Fundament en Bouwstenen V / 1960 (SK 8152)
- Dient God in alles / Vrijzinnige Godsdienstprediking XXIX / 1928
- Over: Bruning, Henri. Verworpen Christendom / Woord en Daad / vol. 19 (1940), afl. 2 (febr.), pag [44]-45 1940

- 3 Artikelen in de Zondagsbode
- 7 Artikelen in het Algemeen Doopsgezind Weekblad
- **OVERIGE BIJZONDERHEDEN**
- Ds Dozy was bestuurder en vice-voorzitter van de A.D.S..
- Verder was hij curator van het Doopsgezind Seminarium
- en zette hij zich in voor de oecumene.
- Zijn vrouw, Henriëtte de Stoppelaar, (zelf minimaal theologisch kandidaat <sup>1</sup>), publiceerde een vertelling voor kinderen in de zondagschoolleeftijd: "*Hoe Johannes het begreep : een verhaal uit den tijd van Jezus' leven op aarde*", Editio, Hillegom / [1930] [delpher] <sup>2</sup>

## BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Doopsgezind Jaarboekje 1966 (I.M. door B. Dufour)	60					1966	p. 13-14	
Algemeen Doopsgezind Weekblad	20			14	08	1965		
<sup>1</sup> <a href="#">De Zondagsbode</a> [delpher] (vermeldt Henriëtte als kandidaat)	45	32		5	06	1932	p. 133	
<sup>2</sup> <a href="#">De Zondagsbode</a> [delpher] (redactie over boek van eega Henriëtte)	44	3		16	11	1930	p. 11	