

portret
(nog)
niet
beschikbaar

NAAM: Adriaan LOOSJES (1828-1902)

PERSONALIA

geboren: 4 augustus 1828, te Haarlem

overleden: 21 juni 1902, te Bloemendaal

partner: gehuwd met (1) Margaretha van Geuns, in 1852 tot 1862 en met (2) Elisabeth Henderika Bavink, in 1864 tot 1902

familie: zoon van Vincent Loosjes de boekhandelaar en Susanne van Westerkappel en vader van zowel Vincent Loosjes (1855-1932), dg predikant te Wieringen, Blokzijl, Beemster-Oosthuizen, Sneek en Amsterdam als Jacob Loosjes (1874-1935), dg predikant te Hollum en Ballum, die later evangelisch-lutherts predikant werd

OPLEIDING

proponent: 1851

overig:

PORTRET:

LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
predikant	Rottevalle-Witveen	18	jan	1852				
predikant	Akkrum	3	apr	1853	-	24	sep	1854
predikant	Amsterdam	8	okt	1854	-	24	sep	1893

PUBLICATIES

BOEKEN

- [Aan het volk van Nederland - pamflet \[Joan Derk van der Capellen\]](#) / 1781 [hathitrust]
- [Een krachtig libel : studie over het Pamflet Aan het Volk van Nederland](#) / Loosjes / 1886 [google books]
- [Nog een en ander over het pamflet Aan het volk van Nederland](#) / Haarlem / 1891 (SK 9503) [google books]
- De evangeliendienaren in de protestantsche gemeenten te Haarlem voor ruim eene halve eeuw / s.n. / 1896
- [Voor ruim eene halve eeuw : de Evangeliendienaren in de Protestantsche Gemeenten te Haarlem](#) / Erven Loosjes / 1897 [google books]
- Wieringer-bode van maandag 20 maart 1904. ... / s.n. / [1879]
- [Drieërlei grootheid : eene gedachte van Blaise Pascal](#) / Kirberger / [1895] [delpher]
- Jezus Christus, altijd dezelfde : leerrede ter gedachtenis van Pieter van der Goot Pzn. op den 3den Juni 1877 uitgesproken / P.N. van Kampen & Zoon / 1877
- [Uit de prediking](#) / De Erven Loosjes / 1905 [delpher]
- Uit de prediking van A. Loosjes; Met een woord van dank van V. Loosjes / Haarlem / 1905 (SK 5856)
- [De gedachten van Pascal en zijne kleine geschriften vertaald en toegelicht](#) door A. Loosjes. – Blaise Pascal / De Erven Loosjes / 1889

- Mijn kamer, door een student / Utrecht / 1853 (SK 9240)
- Uit de jeugd van Kuenen / Haarlemsche Predikbeurtenblad; also in: Stemmen voor
- Waarheid en Vrede / 1894 (SK 10242)

ARTIKELEN

- Recensie van C.P. Tiele: Specimen; E. Laurillard: Disputatis; J. Breunissen Troost: D
- Disquisitio- in locos Evang. Joanni / De Gids XVIII / 1 (1854) (SK 5517)
- Philips Brooks' voordrachten over de evangelieprediking / Stemmen voor waarheid en
- vrede / 1885 (SK 6674)

BRIEVEN

Leiden, Universitaire Bibliotheken Leiden UB

- Leiden, UB : BOH C 1 / Brief van De Erven F. Bohn Haarlem geschreven door Pieter François Bohn (1800-1871) aan Adriaan Loosjes (1828-1902) Bohn, Pieter François / Haarlem / 1860
- Leiden, UB : BPL 1828 / Brieven van Robert Jacobus Fruin (1823-1899) aan Adriaan Loosjes (1828-1902) Fruin, Robert Jacobus / 1886
- Leiden, UB : BPL 885 / Brief van Willem Jan Knoop (1811-1894) aan Adriaan Loosjes (1828-1902) Knoop, Willem Jan / 1887
- Leiden, UB : LTK BEETS A 1 / Brieven van Adriaan Loosjes (1828-1902) aan Nicolaas Beets (1814-1903) / Loosjes, Adriaan / Amsterdam / 1886-1894
- Leiden, UB : BPL 1828 / Brieven van Adriaan Loosjes (1828-1902) aan Robert Jacobus Fruin (1823-1899) Loosjes, Adriaan / 1886-1891
- Leiden, UB : BPL 885 / Brief van Adriaan Loosjes (1828-1902) aan Willem Jan Knoop (1811-1894) Loosjes, Adriaan / 1887
- Leiden, UB : LTK 1788 / Brieven van Adriaan Loosjes (1828-1902) aan Louis David Petit (1847-1918) Loosjes, Adriaan / 1886

Utrecht, Universiteitsbibliotheek Uithof

- Utrecht, UB : Coll. Zwa. 29 A 1-8 / Brief van Adriaan Loosjes (1828-1902) aan Hendrik Zwaardemaker (1857-1930) Loosjes, Adriaan / 1897

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- Reeds op elfjarige leeftijd preekte Adriaan Loosjes in huiselijke kring voor familie en vrienden. In 1845, op zeventienjarige leeftijd, kwam hij in de redactie van "Paarlen des Bijbels", een stichtelijk maandschriftje voor kinderen en in 1846, in die van het "Christelijk Album" een stichtelijk maandblad voor volwassenen. Met David Lodeesen redigeerde hij van 1857 tot 1862 de Vaderlandsche Letteroefeningen.
- Ds Loosjes was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
- In de bijna veertig jaar dat hij predikant was te Amsterdam stond hij bekend als een geboren preekkunstenaar. Ds Loosjes was als spreker steng behoudend en moest niets hebben van de moderne richting. Hij schonk zijn mooie bibliotheek aan de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.

BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Mennonite Encyclopedia [gameo]			III				p. 391	
De Zondagsbode [delpher] (I.M. door T. Kuiper)	15	35		29	06	1902	p. 138	
Doopsgezinde Bijdragen [delpher] (lang I.M. artikel door V. Loosjes)						1904	p. 66-114	

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde [dbnl] ("Levensbericht" door P. Feenstra Jr.)						1904	p. 251-279	