



NAAM: Johannes Petrus MATTHIJSSSEN (1924-1978)

PERSONALIA

geboren: 13 augustus 1924, te Vlissingen
overleden: 26 oktober 1978, te Amsterdam
partner: gehuwd met Mary Berkman, hij leerde haar kennen in Goshen (VS)
familie: zij kregen 1 zoon en 2 dochters.

OPLEIDING

proponent: 16 februari 1960
overig: opleiding Zendingshogeschool Oegstgeest en Goshen Biblical Seminary (VS)

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 1979, p. 21

LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
zendingspredikant	Java			1951	-			1958
secretaris	Doopsgezinde Zending Raad			1960	-			
predikant	Meppel	28	feb	1960	-	29	dec	1963
predikant	Amsterdam	12	jan	1964	-	26	okt	1978

PUBLICATIES

BOEKEN

- Door de Geest bewogen? : citaten, foto's en overpeinzingen van en over het Achtste Doopsgezinde Wereldcongres / Algemene Doopsgezinde Sociëteit / 1969
- Menno Simons / Penerbit Geredja-Geredja Muria / 1958
- De doopsgezinden op Java / s.n. / 1955
- Doe het zelf / Stemmen uit de Doopsgezinde Broederschap / 1962
- Azas-azas Anabaptis / Penerbit Geredja-Geredja Muria / 1958 (DDC)
- Asal mulanja Geredja Mennonit / Penerbit Geredja-geredja Muria / 1958 (DDC)
- Contact: Maandblad voor de Nederlandse Doopsgezinden in Indonesië / getypt / 1954 (DDC)
- Mededelingen betreffende logies congresdeelnemers / getypt / 1967 (DDC)
- Aanvullende nota op mijn voorstellen tot het scheppen van de mogelijkheden voor waarachtig gemeentelven binnen de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam / Amsterdam / 1969 (DDC)

ARTIKELN

- Javaanse "Doopsgezinden" met een vraagteken? / Doopsgezind Jaarboekje 1960 / 1960 / (SK 15354)
- Waarom zending? Met R.E.H. Marcus en R.S. Kuitse / ADW / 1949 (SK 7888)

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- Tijdens zijn predikantschap terug in Nederland was hij ook geruime tijd secretaris van de Doopsgezinde Zending Raad
- In 1951 werden Jan en Mary Matthijssen door de broederschap uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Op doorreis naar dit gebied bezochten zij Muria op Java en besloten daar te blijven.

Hier werd een theologische school te Pati opgericht en de organisatie van de gemeente werd ter hand genomen, waardoor de gemeente zelf kon evangeliseren. Toen de Matthijssens in 1958 naar Nederland terugkeerden, was er een basis gelegd, zodat de jonge zelfstandige Muria-kerk zich verder kon ontluiken.

- Teruggekeerd in 1958 bezocht ds Matthijssen, als secretaris van de DZR, gemeenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Mede door bezoeken voor 1951 had hij de oprichting van het Europeisches Mennonitisches Evangelisations Komitee (E.M.E.K.) mogelijk gemaakt.
- In Amsterdam was hij de initiatiefnemer en stimulator van de Kerst-kom-er-in actie en het Open huis op vrijdagavond waar de Singelkerk open stond voor jong en oud.
- Daarnaast was ds Matthijssen lid van het presidium van de Mennonite World Conference en organiseerde hij dit congres in 1967.
- Tevens was hij oecumenisch werkzaam als lid van de Amsterdamse Raad van Kerken en wist hij voor al zijn activiteiten medewerkers te verwerven.
- Door een zware ziekte kwam ds Matthijssen al op 54-jarige leeftijd te overlijden.

BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Algemeen Doopsgezind Weekblad	33			4	11	1978		
Doopsgezind Jaarboekje 1979 (l.M. door W.F. Golterman)	73					1979	p. 21-23	