

portret
(nog)
niet
beschikbaar

NAAM: Johann Peter MÜLLER (1829-1907)

PERSONALIA

geboren: 24 september 1829, te Amsterdam

overleden: 25 maart 1907, te Emden

partner: gehuwd met Maria Theodora Rutgers op 15 september 1856 te Baflo, (Gr)

familie: zoon van Johannes Müller [zelf broer van Samuel Muller (1785-1875)]; en vader van Paulus Müller (1863-1924) directeur uitgeverij Amsterdam

OPLEIDING

proponent: 1853

overig: promotie 15 oktober 1869, Rijksuniversiteit Leiden

PORTRET:

LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
predikant	Mensingeweer	12	mrt	1854	-	31	mei	1857
predikant	Rotterdam	12	jul	1857	-			1861
predikant	Zwartsluis			1867	-	3	nov	1872
predikant	Emden	17	nov	1872	-	9	okt	1904

PUBLICATIES

BOEKEN

- Einführung des neuen Predigers der Gemeinde J. G. Appeldoorn am 23. Okt. 1904 Müller, J.P. / Emden / [1904]
- Abschiedspredigt, gehalten am 9. Okt. 1904 in der Mennonitenkirche zu Emden Müller, J.P. / Emden / [1904]
- Drei Predigten Müller, Johann Peter / Emden / [1890]
- [Die Mennoniten in Ostfriesland vom 16. zum bis 18. Jahrhundert : Aktenmässige kulturgeschichtliche Darstellung ; Dl. I](#) Müller, J.P. / Verlag von W. Haynel, Emden und Borkum & Johannes Müller, Amsterdam / 1887 [google books]
- [Bonifacius en de beginselen van zijnen arbeid](#) proefschrift Müller, Johan Peter / Amsterdam, Johannes Müller / 1869 [google books]
- [Bonifacius : eene kerkhistorische studie Eerste Deel](#) Müller, J.P. / Amsterdam, Johannes Müller / 1869 {=identiek aan proefschrift} [google books]
- [Bonifacius : eene kerkhistorische studie Tweede Deel](#) Müller, J.P. / Amsterdam, Johannes Müller / 1870 [google books]
- [Geschiedenis der ontwikkeling van het Christologiesch dogma in de Grieksche kerk, 325-680 : eene bijdrage ter waardeering der historiesch-kritiesche beschouwing van het dogma](#) Müller, J.P. / Müller / 1865 [google books]
- Die Vermittlung jedes höheren Aufschwungs in der Menschheit nur durch glauben möglich; Predigt über Matth. 13, 58 / Emden / z.d (SK 11530)
- De Bijbelverspreiding een uitnemend wapen in den strijd van den Christen met de zonde in de wereld: Toespraak bij het verslag van de 45^{ste} Algemene Vergadering der Rotterdamse afdeling van het Nederlandsche Bijbelgenootschap den 27sten October 1859 / Rotterdam / 1859 (DDC)

- Het Christologisch dogma van de 4^{de} tot de 6^{de} eeuw. Dit is ergens “proefschrift” genoemd, maar is waarschijnlijk *proponentsscriptie* uit 1853; (op grond van inleiding bij “Geschiedenis der ontwikkeling van het Christologiesch dogma) zie toelichting onder ‘Overige Bijzonderheden’

ARTIKELN

- Oorzaken van de vestiging der Doopsgezinden in Oost-Friesland / Doopsgezinde Bijdragen / 1881
- Een bezoek aan de Palts in Mei 1874 / Doopsgezinde Bijdragen / 1875
- Een curieus stuk: H. Waerma, Kort begrip van 't eigentlijke geloof der Mennoniten / Zondagsbote IV, 37 / JI 12, 1891 (SK 4987)
- Aus alten Papieren / Mennonitische Blätter / 1906 (SK 11041)
- Das Christenthum in seinem tiefsten Grunde eine Anstalt zur Entsündigung der Menschheit / Mennonitische Blätter XXXIV, Beilage / 1887 (SK 12021)
- Die christliche Gemeinde anzusehen als ein Tempel Gottes / Mennonitische Blätter XXXV, Beilage / 1888 (SK 12038)

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- Ds Müller promoveerde in Leiden in 1869 op het proefschrift *‘Bonifatius en de beginselen van zijn arbeid’*, een jaar later aangevuld met een tweede deel, nu samen onder de titel: *‘Bonifatius : Eene kerkhistorische studie Eerste Deel en Tweede Deel’*.
- Zijn proponentsscriptie (vroeger vaak ook proefschrift genoemd) behandelde waarschijnlijk (kort samengevat) het thema: ‘het Christologisch dogma van de 4^{de} tot de 6^{de} eeuw’; Dit blijkt uit wat hij schrijft in de inleiding tot: *‘Geschiedenis der ontwikkeling van het Christologiesch [sic] dogma in de Grieksche kerk, 325-680 : eene bijdrage ter waardeering der historiesch-kritische beschouwing van het dogma’*. Dat boek behandelde hetzelfde thema als dat van de proponentsscriptie uit 1853 blijkt te hebben, maar dan veel verder uitgewerkt. Zoals hij in die inleiding uit 1865 aanhaalt moet die scriptie de titel gehad hebben: *“Overzicht van de geschiedenis der christologie tot aan het concilie van Efezus, bepaald met het oog op den strijd der alexandrijnsche en antiocheense School”*.
- Wegens ziekte stopte hij in 1861 als predikant te Rotterdam.
- Zes jaar later werd hij weer beroepen, nu in Zwartsluis.
- Meer dan 30 jaar was hij predikant te Emden.
- Hij was jarenlang bestuurslid van de *Vereinigung von Mennoniten-Gemeinden im Deutschen Reich* en curator voor de leraarsopleiding.

BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Mennonite Encyclopedia [gameo]			III				p. 771	
De Zondagsbode [delpher] (necrologie redactie)	20	22		31	03	1907	p. 86	
Doopsgezinde Bijdragen [delpher] (necrologie door redactie)						1907	p. 188	