



**NAAM:** Jacob THIESSEN (1888-1963)

**PERSONALIA**

geboren: 29 april 1888, te Olgafeld (Oekraïne)

overleden: 28 maart 1963, te Moordrecht

partner:

familie:

**OPLEIDING**

proponent:

overig: opleiding tot predikant en zendeling in Sankt-  
Chrischona (Bazel) vanaf 1910; verder  
zendingsschool in Rotterdam, vanaf 1913

**PORTRET:** De Zondagsbode, Jg. 51, p. 173 (4-9-1938)<sup>1</sup>

**LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies**

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
lekenprediker	Ouddorp			1934	-			1942
predikant	Ouddorp			1942	-			1945
predikant	Blokzijl	16	dec	1945	-	27	dec	1953

**PUBLICATIES**

**ARTIKELN tot 18-10-2006**

- Die Mennonitische Weltkonferenz in Holland, 29 juni – 3 juli 1936. In: Herold L, 29(1936); MR LIX, 3(Jl 29, 1936).
- Die Mennoniten in Holland. In: Bote IX, 43 & 44 (O 26 & N 2, 1932); MV I (1935), 89-92.
- Warum muss die Auswanderung der Mennoniten aus Russland fortgesetzt werden? In: Herold XXXVIII, 7 (F 14, 1924), 3, 7; ChrBund XLIII, 10(Mr 6, 1924), 4-5.
- [De Doopsgezinden in Rusland](#), in: De Zondagsbode Jg. 30, nr. 20, 18-3-1917, p. 75 / 1917 [delpher]
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland I](#), in: De Zondagsbode Jg.44, nr. 2, 9-11-1930, p. 6 / 1930 [delpher] {n.b. Delpher noteert ten onrechte 16 november}
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland II](#), in: De Zondagsbode Jg.44, nr. 3, 16-11-1930, p. 10-11 / 1930 [delpher]
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland III](#), in: De Zondagsbode Jg.44, nr. 4, 23-11-1930, p. 14-15 / 1930 [delpher]
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland IV](#), in: De Zondagsbode Jg.44, nr. 8, 21-12-1930, 2<sup>e</sup> blad, p. 35 / 1930 [delpher]
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland V](#), in: De Zondagsbode Jg.44, nr. 34, 21-6-1931, p. 148 / 1931 [delpher]
- [De Russische Ziel en de nieuwe \(geestelijke\) mensch](#) in: De Zondagsbode Jg. 45, nr. 18, 28-2-1932, 2<sup>e</sup> blad, p. 75
- [De nood onzer geloofsgenooten in Rusland Levensmiddelen-zending](#), in: De Zondagsbode Jg.45, nr. 19, 6-3-1932, p. 78 / 1932 [delpher]
- [De godloozen \(Besboschniki\) I](#) in: De Zondagsbode Jg. 46, nr. 14, 5-2-1933, p. 55 / 1933
- [De godloozen II](#), in: De Zondagsbode Jg. 46, nr. 15, 12-2-1933, p. 59 / 1933 [delpher]
- [25 Jaar in Holland](#) in: De Zondagsbode Jg. 51, nr. 44, 4-9-1938, p. 173-174 / 1938 [delpher]

**OVERIGE BIJZONDERHEDEN**

- Volgde vanaf 1910 in Sankt-Chrischona bij Bazel de opleidingsschool voor predikanten en zendelingen van de Zwitserse en Zuidduitse doopsgezinden.
- In Rotterdam ging hij in 1913 op de zendingsschool waar hij opgeleid werd tot zendingleraar, om in Ned. Oost-Indië te gaan werken. De Eerste Wereldoorlog verhinderde dit.
- Vanaf 1934 was hij, als bankbediende, lekenprediker in Ouddorp
- Heeft met zijn vrouw veel werk verzet voor de broederschapshuizen in Bilthoven en Fredeshiem.

**BRONNEN**

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
Algemeen Doopsgezind Weekblad	18			13	04	1963		
Doopsgezind Jaarboekje 1964 (l.M. door S.S. Smeding)	58					1964	p. 13-15	
Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl door F. Smit						1992	p. 262-264	
Mennonite Bibliography 1631-1961, compiled by N.P. Springer and A.J. Klassen, Herald Press						1977		
<sup>1</sup> <a href="#">De Zondagsbode</a> [delpher] ("3 september 1913-1938" over Jac Thiessen 25 jaar in Nederland. door Jan Doets Johz. en toevoeging redactie +fotoportret)	51	44		4	09	1938	p. 173-174	p. 173 portret

**Jacob THIESSEN (1888-1963)**

uit: [De Zondagsbode](#), Jg. 51, p. 173 (4-9-1938) [delpher]