

portret  
(nog)  
niet  
beschikbaar

**NAAM:** Jan Pieter van der VEGTE (1841-1913)  
**PERSONALIA**  
geboren: 23 februari 1841, te Zaltbommel  
overleden: 15 juli 1913, te 's-Gravenhage  
partner: gehuwd met Louise Christina Wilhelmina van der Goot, 4-8-1870, te Amsterdam  
familie:  
**OPLEIDING**  
proponent: 1866  
overig:  
**PORTRET:**

### LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies

AMBT/FUNCTIE	PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING	DAG	MND	JAAR	TOT	DAG	MND	JAAR
predikant	Zijpe (Zuid)	9	dec	1866	-	21	jun	1868
predikant	Warga	12	jul	1868	-	12	jul	1874
predikant	Krommenie	26	jul	1874	-	12	sep	1880
predikant	Den Helder-Huisduinen	19	sep	1880	-	10	jun	1888
predikant	Blokzijl	8	jul	1888	-	16	aug	1896
predikant	Apeldoorn (tevens voor NPB)	23	aug	1896	-	25	sep	1904

### PUBLICATIES

#### BOEKEN

- Circulaire aan de kerkeraden der Doopsgezinde Gemeenten , berichtende de oprichting der Doopsgezinde Gemeente te Apeldoorn en het beroep van Ds. J.P. van der Vegte, 12 juni 1896 / Apeldoorn / 1896 (SK 2420)
- Afscheidsrede. Uitgesproken te Apeldoorn, 25 sep 1904 / Apeldoorn / 1904 (SK 5852)
- [Het Buddhisme en zijn stichter. Uit het Engelsch door \[en met voorw. van\] J.P. van der Vegte T.W. Rhys Davids / Amsterdam De Bussy / 1879 \[kb-leezaal\] \[oclc/943225273\]](#)
- [Het leven van Buddha : oude verhalen uit de canonieke geschriften van het zuidelijk Buddhisme Julius Dutoit \(vertaling J.P. vd V.\) / Amsterdam Du Bussy / 1908 \[kb-leezaal\] \[oclc/961829011\]](#)

#### ARTIKELN

- [Loont het de moeite ? I](#) / Doopsgezinde Bijdragen 1867, p. 110-141 / 1867 [delpher]
- [Loont het de moeite ? II](#) / Doopsgezinde Bijdragen 1868, p. 49-84 / 1868 [delpher]
- [Het afscheidswoord van den Heer Straatman](#) / Doopsgezinde Bijdragen 1868, p. 112-132 / 1868 [delpher]
- [Onze Zendings-vereeniging](#) / Doopsgezinde Bijdragen 1873, p. 119-134 / 1873 [delpher]

### OVERIGE BIJZONDERHEDEN

- Ds Van der Vegte was medewerker van De Zondagsbode.
- Hij was de eerste predikant van de pas opgerichte dg gemeente Apeldoorn.
- De wetenschap had zijn liefde. Artikelen en uitgegeven preken tonen hoe hij deelnam aan de theologische en godsdienstige ontwikkeling van zijn tijd. <sup>1</sup>

- Hij maakte vertalingen van Rhys Davids' bekend boek over het Boeddhisme én van gedeelten uit de heilige Schriften van het Boeddhisme. (naar een Duitse bewerking) <sup>2</sup>

## BRONNEN

NAMEN BRONNEN	JG	NR.	DEEL	DG	MD	JAAR	PAG.	AFB.
<sup>1,2</sup> <a href="#">De Zondagsbode</a> [delpher] (I.M. door E.M. ten Cate)	26	39		27	07	1913	p. 158	